

Jettenaren van de wereld



© Sophie Nuytten

Wist je dat Jette 178 nationaliteiten telt? Maar wie zijn de mensen achter dit cijfer en waar komen ze precies vandaan? Dat proberen we uit te vissen in deze reeks portretten van personen met roots buiten België. Inge-Nella Huijssoon mag de spits afbijten. Zij is een van de 251 Jettenaren die Nederlands bloed door de aderen heeft stromen...

Inge-Nella Huijssoon woont samen met haar 15-jarige zoon aan de rand van het Dieleghebos, in het noorden van Jette.

Naast haar reguliere werk als adviseur bij Testaankoop doet ze allerhande vrijwilligerswerk. Zo stond ze onder meer mee aan de wieg van Tuk Tuk Jette, het mobiliteitsproject van Labolobo dat een netwerk van vrijwilligers wil opzetten om met een elektrische riksja een taxidienst op maat van ouderen aan te bieden. Ze helpt er als vrijwilliger mee met de crowdfunding die trouwens nog altijd loopt (zie growfunding.be, doorklikken op Tuk Tuk Jette, red.). Dat dit project haar na aan het hart ligt, mag niet verwonderen voor iemand die zichzelf een 'fietsgoeroe' noemt

en bovendien geboren is in Nederland, hét fietsland bij uitstek...

Banden onderhouden

Inge-Nella was 8 toen ze na de scheiding van haar ouders samen met haar broer het Zeeuwse dorpje Lewedorp inruilde voor Jette. 'Mijn vader woonde al in Brussel en vond Jette wel een geschikte plaats voor ons gezinnetje, zo vlak bij zijn werk – het Europees Parlement – en toch niet al te stedelijk', legt ze uit. Omdat ze België tot dan toe enkel kende van de typische Belgenmoppen, had ze een min of meer vertekend beeld van haar nieuwe omgeving. 'Maar dat veranderde vlug', weerlegt ze enigszins verontschuldigend.

'Omdat er nogal lacherig gedaan werd over mijn Nederlandse tongval schakelde ik al vlug over op een Vlaamse variant.' Maar dat ze vlot integreerde betekent niet dat Inge-Nella compleet brak met de noorderburen. 'Door het contact met mijn moeder onderhield ik de band met mijn moederland. En via de sociale media kreeg ik veel later ook andere familieleden opnieuw in het vizier.'

Nederlandse vs. Belgische kust

Gemiddeld gaat de Hollandse Jetse nog zo'n 4 tot 5 keer per jaar naar Zeeland. 'Elk jaar neem ik samen met mijn neef deel aan een loopwedstrijd die gaat langs dorpjes die ik nog ken uit mijn kindertijd. En omgekeerd komt hij hier elk jaar de 20 km door Brussel lopen.' Inge-Nella gaat er ook elk jaar op vakantie. 'Dan huren we een fiets en rijden we de kust

“

Liever de ongerepte duinen van de Nederlandse kust dan de volgebouwde Belgische variant.

af of gaan we per boot van eiland naar eiland. Ik vind trouwens dat de Nederlandse kust veel mooier is dan de Belgische. Dankzij de vele duinen ziet het er veel ongerepter uit dan de volgebouwde Belgische kust.' En ze weet er nog aan toe te voegen dat ze binnenkort zelfs niet meer op zoek moet naar logies. 'Sinds kort is mijn moeder van Breda opnieuw verhuisd naar Lewedorp. De cirkel is rond, we kunnen bij de volgende vakantie gewoon logeren in mijn geboortedorp...'

Je m'en foutisme

Iemand die zo thuis is in beide culturen moet wel voor eens en voor altijd kunnen duidelijk stellen waarin de Nederlanders zo verschillen van de Belgen, en omgekeerd. 'Hollanders zijn extravert en socialer dan Belgen. Ze kunnen ook oeverloos lullen en hebben nogal een hoge dunk van zichzelf. Alles is er ook tot in de puntjes geregeld, terwijl Belgen een veel hoger 'je m'en foutisme'-gehalte hebben.' En die hoge dunk van de Nederlanders is volgens Inge-Nella nogal misplaatst: 'Belgen zijn in veel dingen veel beter, denk maar aan muziek en film bijvoorbeeld.' Of ze dan niets mist hier in Jette dat je alleen in Nederland vindt? 'Ja, echte Hollandse specialiteiten zoals drop en vla, maar daarvoor kan ik sinds kort terecht bij Albert Heijn...'